



donderdag

3

december

*nog 22 dagen
tot Kerst...*

Een nieuw begin: het kerstwonder!

Als een baby wordt geboren, begint er voor de ouders ook een totaal nieuw leven. Een geboorte is een feest, dat door de ouders vaak als een wonder wordt begroet! Een geboorte betekent vaak in veel meer dan één opzicht het begin van een nieuw leven. Een nieuw leven, dat in allerlei opzichten een opdracht en een uitdaging is voor de mensen die het omringen.

In deze tijd van het jaar groeien we langzaam naar Kerst toe. In de christelijke traditie vieren wij in de kerstnacht de geboorte van Jezus. Voor gelovige christenen betekent ook die geboorte een nieuw begin voor henzelf. Een nieuw leven dat een belofte is en een opdracht en een uitdaging inhoudt.

Maar in het verhaal dat met Kerst verteld wordt, kan diepte en betekenis gelezen worden, ook als je geen christen bent.

Het verhaal vertelt over de geboorte van een kind wiens ouders op de vlucht zijn. Voor hem en zijn ouders lijkt geen plaats te zijn op onze wereld. Toch hebben de getuigen van deze geboorte geen enkele moeite om uit dit nieuwe leven hoop te putten. Ook niet om hem en elkaar geluk te wensen en met vernieuwde levenskracht verder te gaan.

Kerst is een feest waarop we een nieuw begin vieren!

Kerst is een feest van hoop en perspectief.

De herinnering aan een geboorte herbergt voor ons hoop en belofte.

De redactie wenst alle inwoners van Sexbierum en Pietersbierum deze weken hoop en perspectief toe, een nieuw begin!